

40 år med våra DX- vänner

MEDELSKORT
DX-Alliansens Vänner

DX-Vännerna stöd till DX-arna och till Sveriges DX Förbund under 40 år

Det är nu över 40 år sedan DX Vännerna eller som det hette från början Stödföreningen DX Alliansens Vänner bildades. Densom besökt DX Parlamenten någon gång under dessa år kan knappast ha undgått att stöta på Vännerna, som under tämligen informella och otvungna former avhåller sina årsmöten i anslutning till DX Parlamenten i en buss på utfärd, i ett klassrum eller annat lämpligt ställe.

Den ursprungliga iden väcktes första gången i en motion till DX Parlamentet i Lund 1962, men DX Parlamentet ansåg det lämpligast att en supporterförening stod fri gentemot RDXA (Riksförbundet DX Alliansen som det hette innan fusionen)



Vid ett konstituerande sammanträde den 25 september 1962 kl. 1700 i Arne Skoogs tjänsterum på Radio Sweden Valhallavägen i Stockholm tillsattes en interimsstyrelse med Arne Skoog som ordförande, Claes W Englund sekreterare, John G. Andersson kassör och Riksförbundets dåvarande ordförande Bengt Dalhammar som självskrivna ledamotsamt suppleant

Stig Ygemar, CG Hedlund och Lars Karlsson. Revisorn i Riksförbundet Jan Erik Räf var också närvarande. De skulle arbeta fram ett förslag till 1963 års DX Parlament i Nässjö, då föreningen avhöll sitt första årsmöte.

Bakom iden att bilda en stödförening låg bl.a. tanken på att på ett enkelt sätt låta enskilda DXare ta del av Riksförbundets arbete genom att prenumerera på Allians Nytt (idag STREDAK). Riksförbundet hade vid denna tidpunkt verkat i sex år och det fanns behov av att knyta fastare kontakter med de äldre styrelseledamöter och andra klubbfunktionärer från pionjärtiden, som höll på att lämna aktivt arbete inom hobbyen.

Vidare var ju DX Parlamenten på denna tid ett stort ekonomiskt äventyr och genom medlemskap i Vännerna kunde intresserade enskilda DXare följa Riksförbundets arbete genom Stredak och härigenom kunde man också få vissa garantier för att deltagarantalet på Parlamenten upprätthölls på tillräckligt hög nivå, vilket var önskvärt för att det ekonomiskt skulle kunna ros iland med tex hyra av skola, utspisning etc. Härtill kan nämnas att Riksförbundets ekonomi var skral (årsomsättning 1962 var ca

1500 kronor). Alliansnytt var en stor post och genom Vännernas prenumerationer kunde göras självbärande.

Ett uppdrag tillställdes Lundaparlamentets deltagare och vid föreningens första årsmöte den 30 juni 1963 i Nässjö kunde vi redovisa över 40 talet medlemmar och vid årets slut hade detta fördubblats till med medlemmar inte bara i Sverige utan även i Norge, Finland, Danmark, Grekland, Polen, Östtyskland, Västtyskland, Vatikanen etc. Bland de olika projekt Vännerna bidrog till att lösa kan nämnas Allians Nytt (500 kr), brevpapper till Riksförbundet (240 kr) samt bidrag till en stencileringsapparat. Vid denna tid uppbar klubbar och Riksförbund ej några kommunala eller statliga anslag utan baserade sin ekonomi huvudsakligen på medlemsavgifter, så lite hjälp i marginalen var det nog.

Under verksamhetsåret 1963/64 utarbetade Vännerna förslag till Riksförbundets hedersplaketter och föreningen bekostade också stansen (260 kr) för plaketterna. Med detta förslag ville vi ge Riksförbundet och DX klubbarna ett enkelt, billigt och värdigt sätt att kunna visa personer och organisationers sin erkänsla för mångårigt och förtjänstfullt arbete inom DX förbundet eller till DX ingens fromma. De första plaketterna utdelades vid DX Parlamentet i Kopparberg 1964 till Hugo Gustafsson (Teknik för Allas Eterklubb och DX böcker samt lokalt studiecirkelmateriel för DX klubbar och brons för lokala insatser i klubbarbetet) och till



Hugo Gustafsson

Arne Skoog (initiativ till Teknikens Världs Radioklubb, Riksförbundet, Sweden Calling DX-ers m.m. och silver för insatser på nationellt plan). Senare kom också till en guldplakett för insatser på det internationella planet och den utdelades första gången till dansken red O Lund Johansen (grundaren av WRTH).



Några andra projekt under åren som Vännerna stött eller som på annat sätt förverkligats under årens lopp. Redan 1963 föreslog Sonja Persson, HCJB, Vännerna att åtaga sig ett DX inslag i HCJBs svenska program (jag var själv ansvarig för några års inslag under 1980-90 talen, vi diskuterade ett DX Årsmärke, som komplettering till DX märket, bidrag till DX guiden, gåva till Finlands DX clubs 10års-

jubileum och bekostade hedersplaketter till de deltagande radiostationsrepresentanterna och det sistnämnda har vi hjälpt till med under årens lopp.

1965 gjorde vi en särskild insamling bland medlemmarna och bekostade Riksförbundets fana, som de äldre av er säkert sett och denna överlämnades till Riksförbundet vid dess 10 års jubileum. DX broschyren år 1967 och 1971 har vi stött med 600 resp 400 kr, Riksförbundets egna QSL kort för HCJB och andra egna specialprogram har vi bekostat tryckningen många gånger.



Ellen Campana, HCJB

Våra medlemmar har skänkt priser till olika SM och landskampstävlingar. Som tidigare framgått har vi även sökt efter förmåga och tid hjälpt till med personliga insatser. Vi har ordnat presskonferenser för de inbjudna radiostationsrepresentanterna, hjälpt till med den internationella panelen på DX Parlamenten och kanske också med parlamentsarrangör (t ex Malmö 1974) Riksförbundet har också ibland lämnat över vissa begränsade uppdrag som t ex DX frimärke, förberedelse för ITU:s MV konferens, förutsättningar för ett rikslotteri, där kanske föreningens struktur med lite äldre och "mognare" medlemmar kunnat vara till glädje och nytta.

Vännernas bidrag och insatser har hela tiden fått balanseras för vara ett stöd för Riksförbundet och inte i entusiasm lägga sig i Sveriges DX förbundsstyrelsens uppgifter. Det finns i protokoll exempel på där det kärvat till sig mellan DX förbundet och DX Vännerna men de var sådant som ägde rum på det glada 1900 talet.



DX - Alliansens förste ordförande, Direktören på Dux Radio Hilding Ljungfeldt med Alice Babs. Ljungfeldt var ordförande 1956-59 och CWE följde efter 1959-61.

För egen del har jag haft stort utbyte av Vännernas verksamhet genom det kamratskap som utvecklats inför planering av Vännernas årsmöte i samband med DX Parlamenten, det kan gälla DX Auktionerna, som har utvecklats till en ren "hit" eller möjligheterna att föra lite informella samtal på DX Vännernas årsmöten. Jag har själv använt det till att berätta lite om EDXC och internationella DX frågor, hålla kontakten med stationsrepresentanterna och alla gamla återfalls DX are.



CWE årgång 53, -90

Vid DX Vännernas senaste årsmöte i Västerås valdes Bengt Dalhammar till ordförande, Leif Blomqvist till sekreterare och kassör och övriga ledamöter Christer Brunström och Carl Gustaf Köhler till ledamöter och till suppleanter Claes W Englund, Dan Andersson och TH Eklom. Adj led är Sveriges DX Förbunds ordf. Revisorer är Björn Fransson och Dan Olsson och valberedning Magnus Jespersion och Lars Wieden. Medlemsavgiften är 50 kr eller valfritt högre belopp (postgiro 328690-3 till DX Vännerna).

Vid ovan nämnda årsmöte var kassan ca 20000 kronor. Verksamhetsplanen för 2002/3 gäller den svenska DX historien, DX Guiden, EDXC:s sommarmöte i Björneborg och Tyskland, ny flagga för Sveriges DX förbund och inköp av plakettskans innan den försvinner. DX Auktionerna inbringar ofta 1-2000 kronor och det har ju också blivit ett trevligt sätt att avyttra DX grejor till DX are. De senaste åren har ju Torre Eklom blivit en uppskattad auktionsutropare, bara det värt ett besök på DX Parlament.



Ture Olsson, Göteborgs DX klubb tillsammans med DX-are vid Hofors DX-Parlament

Det blev kanske lite detaljrikt men jag tror att det är DX Vännernas adelsmärke, att vi gärna engagerar oss i detaljer, som DX Förbundet inte skall behöva engagera sig i, men som kanske ändå har betydelse som det där lilla extra som gör att vår hobby under trevliga former fortsätter.

Best 73 de Claes W Englund (CWE)